

Zondag 4 juni, 12.00 – 13.00 uur
Michaelkerk, dorpstraat 122 Veldhoven

**“Kosmische geheimen in de
Kinderdienst”, inleiding door
Marie-Hélène van Tol**

Toen de leraren van de eerste Vrije School aan Rudolf Steiner iets zinvols vroegen voor de kinderen als alternatief voor de traditionele vieringen op zondag zei hij tot hun verbazing: “Dat moet dan een cultus zijn.” Vandaag horen wij iets over het ontstaan en de opbouw van de Kinderdienst. Ook iets over de Kerstdienst voor de kinderen, die zo heel anders is dan door het jaar heen.



Donderdag 15 juni, 10.30 – 12.30 uur
Michaelkerk, dorpstraat 122 Veldhoven

**Wat doen we bij het waken voor
overledenen in de eerste drie dagen?
Wat is waken eigenlijk? Hoe kunnen
we een waakgroep organiseren?**



Een ochtend met ervaringen, verdieping en ook als het lukt praktische afspraken. Wie maakt op dit moment deel uit van de waakgroep in en rond Eindhoven? Hoe wordt die georganiseerd? Welke vragen zijn actueel?

Informatie: Huub Houben : 06 40 47 74 00

Zondag 25 juni, 10.30 – 13.00 uur
Michaelkerk, dorpstraat 122 Veldhoven

Familieviering op Johannes-zondag

Op deze zondag van Johannes de Doper vieren wij van 12.15 tot 13.00 uur het Johannesfeest. Een feestelijke bijeenkomst met zingen, een verhaal en...een helpende ontmoeting!

Ondanks de dorre droogte in het land, kan er uit onverwachte hoek nieuw leven komen. Wel is de mens helper daarbij!
(Voorafgaand is om 12.10 uur de kinderdienst in de kapel.)



Zondag 2 juli 12.00 - 13.00 uur.
Michaelkerk, dorpstraat 122 Veldhoven

Ontmoeting en gesprek met de Bewindsdrager

Sinds september 2022 is Paul-Philippe Stevens bewindsdrager voor De Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen. Vandaag zal hij een inleiding houden over het altaarsacrament in De Christengemeenschap: de Mensenwijdingsdienst. Ook is er ruimte voor vragen hierover.



Wie een boterham meeneemt kan na afloop nog met de spreker lunchen en napraten.

Zondag 3 september , 12.00 – 13.00 uur
Michaelkerk, dorpstraat 122 Veldhoven

Johannes vertellen, wat vraagt dat? Inleiding door Marjolein te Pas.

Marjolein te Pas (geestelijke met Emeritaat) heeft het Johannes evangelie vertaald. Bij zo'n vertaling kun je kijken naar de culturele tradities binnen het Jodendom in de tijd dat het evangelie ontstond. Wat is de achtergrond van het oude Testament? Welke keuzes maak je dan? Wat dragen de Hebreeuwse en Griekse tekst aan? Vandaag vertelt Marjolein over enkele elementen uit dit vertaalproces.

Wie een boterham meeneemt kan desgewenst na afloop bij de lunch nog napraten met de spreker.

